

1

Το 1962 με επισκέφθηκε στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, ΜΙΤ, ένας νεαρός Έλληνας, ο κύριος Χανιώτης, που εργαζότανε στο Παρίσι στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, και μου είπε τα εξής ^{πλε} ενδιαφέροντα πράγματα.

1. Το 1960 ο ΟΟΣΑ είχε διορίσει μία επιτροπή η οποία θα εξέταζε τις δυνατότητες ίδρυσης ενός διεθνούς επιστημονικού και τεχνολογικού Ινστιτούτου σε μία από τις Ευρωπαϊκές χώρες του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, ΝΑΤΟ. Η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα τέτοιο Ινστιτούτο είναι απαραίτητο και πολύ χρήσιμο, και θα μπορούσε να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση του ΜΙΤ.

2. Το Νοέμβριο του 1960, το ~~ΝΑΤΟ~~ Συμβούλιο του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, ΝΑΤΟ, ανέθεσε στο γενικό γραμματέα να προβεί στη σύσταση ομάδας εργασίας η οποία θα εξέταζε τη δυνατότητα ενός διεθνούς επιστημονικού και τεχνολογικού Ινστιτούτου σε μια από τις Ευρωπαϊκές χώρες της συμμαχίας. Η ομάδα διορίστηκε υπό την προεδρία του δόκτορος Killian, εμεχέτισε το θέμα

και υπέρβαλλε την έκθεση της που έγινε γνωστή ως η έκθεση Killian. Ο Killian ήταν τότε πρόεδρος του συμβουλίου των εφόρων του MIT, και από το 1957 μέχρι το 1961 επιστημονικός σύμβουλος του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, στρατηγού Eisenhower. Η έκθεση Killian καταλήξε στο συμπέρασμα της επείγουσας ανάγκης ιδρύσεως ενός ~~παιδαγωγικού~~ ^{παιδαγωγικού} υπο μορφή κέντρου προχωρημένων ~~σπουδών και έρευνας για σφάλματα του MIT, και νέων ερευνών και πενήτε άλλων επί μέρους κέντρων~~ για έρευνες στα εφαρμοσμένα μαθηματικά και θεωρητική φυσική, τεχνολογικές διαδικασίες και συστήματα, διάφορα υλικά, θέματα γεωλογίας, και θέματα βιολογίας.

Ξ. Η Ελληνική Κυβέρνηση μαζί με την απόφαση της επεκτάσεως του Πανεπιστημίου Αθηνών και Εθνικου Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην περιοχή Ζωγράφου, είχε προγραμματίσει την ίδρυση νέου πανεπιστημίου στην Πάτρα.

Χ. Ο Χανιώτης, επειδή είχε μάθει για τα ενδιαφέροντά μου και τις προσπάθειές μου για θέματα επιστημονικής, τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας με ρώτησε κατά πόσο μπορούσα να μιλήσω στον Killian και να τον παρακαλέσω να υποστηρίξει την ίδρυση ^{του} διεθνούς πανεπιστημίου τεχνολογίας στην Πάτρα. ~~καθ' εικόνα και ομοίωση του MIT.~~

Του είπα ότι δυστυχώς δεν γνώριζα τον Killian προσωπικά διότι επαψε να είναι πρόεδρος του MIT

το 1957 όταν ήμουν ακόμη σπουδαστής και τον διαδέχθηκε ο καθηγητής Julius Stratton. Όταν δε γύρισε στο MIT το 1961 έγινε πρόεδρος του Συμβουλίου των εφόρων του MIT με το οποίο οι καθηγητές δεν είχαν άμεση σχέση.

Συγχάρηκα το Χανιώτη για την εξαιρετική ιδέα του και του υποσχέθηκα ότι θα σκεπτόμουνα πολύ σοβαρά τι να κάνω για να βοηθήσω το όνειρό του να γίνει πραγματικότητα.

Μετά από διάφορες σκέψεις κατάληξα στο εξής σχέδιο δράσης. Το καλοκαίρι του 1959 συνδέθηκα φιλικά με τον Πτέραρχο Χαράλαμφο Ποταμιάνο που είχε ^{έρθει} λίστι Βασίλη ως μαθητής του καθηγητή Henry Kissinger στο Πανεπιστήμιο Harvard, και είχε υψηλή θέση στα ανάκτορα. Έστειλα ένα γράμμα στο Μπάμπη στο οποίο περιέγραφα όλα είχα μάθει από το Χανιώτη και τον ρώτησα κατά πόσο ήταν δυνατό ο Βασίλης ~~και~~ η Βασίλισσα και η Ελληνική Κυβέρνηση να καλέσουν τον Killian και τη γυναίκα του να τους φιλοξενήσουν στην Ελλάδα, και να εκφράσουν στον Killian την επιθυμία της Ελλάδας το νέο πανεπιστήμιο που είχε προγραμματισθεί για την Πάτρα ~~να~~ να γίνει όπως οραματίσθηκε ο Χανιώτης.

Και πήρα απάντηση

Μετά από ανταλλαγή σκέψεων ~~παρα~~ έλαβα μια επιστολή από το Μπάμπη με ημερομηνία 27 Αυγούστου 1962 στην οποία μεσαξύ άλλων μου έγραψε: "Νομίζω ότι μπορεί πλέον να μιλήσεις ανευ επιφυλάξεων εις τον Killian, να του πεις ότι ο Βασίλης και η Κυβέρνηση θέλουν να τον

καλέσουν εις την Ελλάδα... και να τον ρωτήσης κατά ποσο θα δεχότανε μια τέτοια πρόσκληση."

Ο κύριος και η κυρία Killian ήδαν στην Ελλάδα απο τις 9 μέχρι τις 19 Μαΐου 1963.

Και τώρα θα σας μεταφράσω τι γράφει ο Killian στα απομνημονεύματά του ο τίτλος των οποίων είναι "~~The Education of a President~~" ή "Η επιμορφωση ενός Προέδρου"

"Στις 8 Μαΐου 1963 οι Killian έφυγαν για την Ελλάδα μετά απο πρόσκληση που έλαβαν απο τη Βασιλική οικογένεια της Ελλάδας. Η προέλευση αυτής της πρόσκλησης έχει ενδιαφέρον. Η Βασίλισσα Φρειδερίκη ήδε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της περιόδου που ήγουν επιστημονικός σύμβουλος του Προέδρου Eisenhower. Είχε μεγάλη επιθυμία να προωθήσει την επιστήμη και την τεχνολογία στην Ελλάδα και την είχα χυωρίσει σ' ένα γεύμα που παρέδωσε προς τιμήν της και της κόρης της Σοφίας ο ναύαρχος Burke στη Washington.

Η Φρειδερίκη πρέπει να ήξερε ότι ήγουνα πρόεδρος της Επιτροπής του ΝΑΤΟ που εξέτασε τη δυνατότητα ίδρυσης ενός διεθνούς ινστιτούτου επιστημης και τεχνολογίας, και νορίζω οτι είχε εηπίδες οτι αυτό το ινστιτούτο θα χινότανε στην Ελλάδα.

Ελαβα την πρόσκληση απο τη Βασιλική οικογένεια μέσω ενός παρυσιακού έλληνα καθηγητή της πυρηνικής Τεχνολογίας στο MIT, του Ηλια Γυφτόπουλου. Στην Ελλάδα δεν επισκεφθήκαμε μόνο τη βασιλική οικογένεια στο εξοχικό τους σπίτι έξω απο την Αθήνα, αλλά υπο την αιγίδα

τους πήγαμε στα εθνικά νησιά, στους Δελφούς και σε άλλες φημισμένες τοποθεσίες της Ελλάδας...

Ξεναγός μας ήταν ο Πτεράρχος Ποταμιάνος

Προσκήνδια και έδωσα πορτρέτ διαλέξεις και συμμετείχα σε διάφορες συσκέψεις.

Στην ~~δράση~~ αίδουσα τις διαλέξεις μου στο Πορτογαλικό Αθηνών μπροστά από τα καθίσματα του ακροατηρίου υπήρχαν δύο βασιλικές πορφυρόνες και γίγα δευτερόλεπτα πριν αρχίσω την ομιλία μου κατεμφθισαν από το Βασίλεα και τη Βασίλισσα. Αυτό ήταν το πιο ασυνήθιστο σκηνικό που είχα ποτέ δει στις διάφορες ομιλίες που έχω ^{setting} παρουσιάσει.

Αυτά γέει ο Killian στην αυτοβιογραφία του. Έχω και άλλα έγγραφα και από τον Killian, ^{και} από επισήμους που συμμετείχαν στις διάφορες συσκέψεις που έγιναν στην Αθήνα και στο Παρίσι, όπως από τον τότε υπουργό Παιδείας Γρηγόρη Κασιμάτη, από τα φίλα μου και συνεργατή καθηγητή του MIT William Allis που ήταν σύμβουλος του ΝΑΤΟ στο Παρίσι, τον καθηγητή Αναστασιάδη που αντιπροσώπευε την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ και άλλους.

~~Αναφύσσει~~ Μετά το καλοκαίρι άλλα θέματα απασχολούσαν την Ελλάδα και έτσι το όραμα του Χανιώτη εξανεμίστηκε και η δική μου απειροστή παρέμβαση απέτυχε. Και πιστεύω ότι αυτή η αποτυχία είναι ο λόγος για τον οποίο ^{συμπερα} ~~απέτυχε~~ απολαμβάνω την ευτυχία να χαίρομαι την εξαιρετική τιμή που μου προσφέρατε. Και επειδή πιθανόν δεν ξέρετε πως κατέληξα σ' αυτό το παράδοξο συμπέρασμα, επιτρέψτε μου να το ~~εξηγήσω~~ σας το αποδείξω.

Εάν το Πανεπιστήμιο Πατρών είχε ιδρυθεί κατ'
 εικόνα και ομοίωση του MIT, ασφαλώς θα είχε αντιγρα-
 ψει και τους κανόνες λειτουργίας του. Ένας από αυτούς
 τους κανόνες που τηρείται ~~σε~~ χωρίς εξαίρεση τα
 140 χρόνια της υπάρξεως του, ~~MIT~~ είναι ότι το MIT
 δεν δίνει διπλώματα ~~τα~~ παρα μόνο σε άτομα που έχουν
 παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα που διδάσκουν
 καθηγητές του Ινστιτούτου στις αίουσες διδασκαλίας του
 - και που ^{έχουν} εργασθεί για παρα πολλα μερόνυχτα στα
 εργαστήρια ερευνών του. ~~MIT~~

Επομένως ο μόνος λόγος που με τιμάτε απέφε είναι
 η αποτυχημένη παρέμβασή μου

Οπέρ εδει δείξαι

Πα'σα αυτά ...

major campaigns—and in the intervening efforts to raise capital funds, including funds to finance the Compton Laboratory, the Faculty Salary Fund, the Dreyfus Chemistry Building, and the Sherman Fairchild Electrical Engineering Building—the Institute boldly set out to raise \$225 million, and that total was exceeded, as I have indicated, with more than \$250 million raised or pledged, although no comprehensive solicitation of alumni was undertaken. This campaign was led by two senior administrative officers, Howard Johnson as chairman of the Corporation, and President Wiesner, who made the unprecedented decision late in 1977 to take leave from the day-to-day duties of the presidency to maintain a more flexible calendar in order to work with the chairman of the campaign, an arrangement which Dr. Wiesner characterized as a shared duty roster in the office of the president and the chancellor. Since his retirement from the presidency in 1980 he has continued single-handedly to solicit funds for additional projects, including a boldly conceived arts and media technology center.

The day following the great victory dinner in New York, in 1963, the Killians left for Greece in response to an invitation they had received from the royal family of Greece, Paul and Frederika. The origin of this invitation is of interest. Queen Frederika,⁵ a woman of both brilliance and charm, had come to the United States during the period when I was special assistant for Science and Technology to President Eisenhower. She had a great desire to promote science and technology in Greece, and her trip to this country was for the purpose of learning about atomic energy technology. She had included MIT in her itinerary, and I first met her at a dinner given in Washington by the Chief of Naval Operations, Admiral Burke, and Mrs. Burke, where the queen and her daughter Sophia were the honored guests. Admiral Burke had come to know her when he was Commander of the Sixth Fleet in the Mediterranean. Her daughter Sophia, incidentally, is now the wife of the King of Spain.

Frederika was aware of the NATO study, which I had chaired, exploring the feasibility of an International Institute of Science and Technology, and I rather think that she had hopes that this

institution or some parts of it might be located in Greece. I received the invitation from the royal family through Professor Elias Gyftopoulos of MIT, a native of Greece and a very able nuclear engineer. In Greece we not only visited the royal family in their country home, but under their auspices we visited the Greek Islands, Delphi, and other famous places in Greece. Queen Frederika or her staff had selected as a host during our stay in Greece a retired air force officer, Mr. C. Potamianos, who undertook a variety of assignments in behalf of the royal family. He escorted us on our travels in Greece and proved to be a host that we shall always remember for his courtesy and careful arrangement of our visit.

I was invited to speak on several occasions, including an evening address at the University of Athens. On this occasion two tall and very royal-looking chairs were placed in the hall directly in front of the podium, and just as I was to start, they were occupied by the king and queen, perhaps the most unusual setting I had ever experienced in presenting an address.

A CONSTELLATION OF GREAT BENEFACTORS

In 1968 I was disturbed about the trend of national discussion which suggested that private education may become economically unsustainable, and I turned pamphleteer by writing an essay, "Don't Sell Our Private Colleges Short." It was in this pamphlet that I made an appeal that the federal government, individuals, corporations, and foundations give a higher priority to those kinds of gifts and grants that enable the private institution to strengthen the heart of the enterprise, else the grantors of funds may end up supporting the side shows while the main tent is falling down:

I do urge that in this period of stress a larger share of the philanthropic dollar go into . . . unrestricted grants that the private institution can use in behalf of its core needs. Happily, a few of the major foundations have been making grants of this kind in recent years.

Every institution must have adequate funds for salaries, for student aid, for venture capital and the enhancement of quality,

and for other in which to c that give it s tional need that can be i tion. And it i balance with Endowment sized, "beco ment cannot independen adequate er independen on the priv

Grouped donors to M stressed in of their giv their gifts c programs t ticipation a faculty and

I speak c Dexter Mc the class o of the class Land, whv already sk \$120 millie

Alfred P in total of which be cramped c home in C he was gr joy, for th

Mr. Slo ration of

Ἐν Ἀθήναις τῇ 25ῃ Ἰουνίου 1962

" Σύστασις Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ
καὶ Τεχνολογικοῦ Ἰνστιτούτου
εἰς πλαίσια ΝΑΤΟ "

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Τό Συμβούλιον τῶν Μονίμων Ἀντιπροσώπων ἀνέθεσε τὴν 2αν Νοεμβρίου 1960 εἰς τὸν Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὄργανισμοῦ τοῦ Βορειοατλαντικοῦ Συμφώνου ὅπως προβῆ εἰς τὴν σύστασιν ὀλιγομελοῦς Ὀμάδος Ἐργασίας ἥτις θά ἐξήταζε τὰς δυνατότητας ἰδρύσεως ἑνός Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ καὶ Τεχνολογικοῦ Ἰνστιτούτου εἰς τὰ πλαίσια τοῦ ΝΑΤΟ καὶ θά ὑπέβαλεν εἰς αὐτό σχετικές εἰσηγήσεις.

Ἡ ἐν λόγῳ Ὀμάς συσταθεῖσα ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Καθηγητοῦ James R. Killian ἐμέλησε τὸ θέμα καὶ ὑπέβαλεν εἰς τὸ Ἀτλαντικόν Συμβούλιον κατ' Ὀκτώριον 1961 ἔκθεσιν γνωστήν ὡς "Ἐκθεσις Killian". Εἰς αὐτὴν τονίζεται ἡ ἀνάγκη ἐπιτελεῖσθαι ἰδρύσεως ἑνός Ἰνστιτούτου ὑπὸ μορφήν Κέντρου Προκαχωρημένων Ἐρευνῶν καὶ πάντε ἄλλων ἐκί μέρους Κέντρων ἅτινα θά ἀσχολοῦνται μὲ ἔρευνας ἐκί τῶν ἑξῆς Θεμάτων: Applied Mathematics and Theoretical Physics, Technological Processes and Systems, Materials Research, Earth Sciences, and Life Sciences. Περαιτέρω ἡ Ὀμάς εἰσηγεῖται ὅπως τὸ Ἰνστιτούτον λειτουργήσῃ ὡς ἐνιαία μονάς εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν πόλιν τῆς Εὐρώπης (Τουρίνον, Νίκαια, Ὀρλεάνη, Μόναχον, Φράϊμπουργκ, Στρασβούργον, Λουξεμβούργον, Βρυξέλλαι, Ἔαχεν, Λιέγη, Μάαστριχτ, Κοπεγχάγη, Λονδῖνον, Μπέλφορντ καὶ Ἐδιμβούργον).

Τό θέμα ἐγένετο ἀντικείμενον συζητήσεων εἰς τὸ Συμβούλιον τοῦ ΝΑΤΟ, ἐπίγῃ δὲ καὶ κατὰ τὰς συνεδριάσεις τῶν Ἰπουργῶν

Ἐξωτερικῶν καὶ ἑμῆς κατὰ τὴν συγκληθεῖσαν ἐνταῦθα ἑαρινὴν Σύνοδον, εἰς τὴν νὰ σημειώσῃ οὐσιαστικὴν πρόοδον.

Ἐνῶ ἅπαντα τὰ κράτη συμφωνοῦν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τῆς ἰδρύσεως ἐνός Διεθνοῦς Ἰνστιτούτου τοῦ Δυτικοῦ κόσμου, διαγράφονται ἤδη διαφωνίαι ἐπὶ τοῦ τρόπου λειτουργίας αὐτοῦ. Οὕτω οἱ Ἄμερικανοὶ ὑποστηριζόμενοι ὑπὸ τῶν Ὁλλανδῶν καὶ Βέλγων ἀποκλίνουν ὑπὲρ τῆς συστάσεως ἐνός συγκεντρωτικοῦ ὀργάνου ὅπερ θὰ ἐλειτουργεῖ εἰς τὴν αὐτὴν πόλιν. Οἱ Βρεταννοὶ διατέλλονται ὅτι ἡ ὅλη πρωτοβουλία θὰ εἶδει νὰ περιορισθῇ εἰς τὴν σύστασιν ἐρευνητικῶν Κέντρων ἅτινα θὰ ἐλειτουργοῦν ὡς παραρτήματα τῶν ἤδη ὑφισταμένων ἐθνικῶν Πανεπιστημίων. Οἱ δὲ Γάλλοι προτείνουν ὅπως τὸ ΝΑΤΟ συνεργασθῇ μετὰ τῶν ΟΟΣΑ, ὅστις ἀσχολεῖται μὲ παρόμοιον θέμα, ἵνα ἀποφευχθοῦν περιεταί δαπάναι καὶ δημιουργηθῇ ἐν Πανεπιστημίῳ τοῦ Δυτικοῦ κόσμου.

Ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς ὑπεστηρίχθη ἡ ἀποψὶς τῆς συστάσεως κλειδίων Κέντρων (οὐχὶ ὑφ' ἣν εἰσηγοῦνται οἱ Βρεταννοὶ μορφήν), μετὰ τὴν προοπτικὴν νὰ διεκδικηθῇ ἐν καιρῷ ὑπὸ τῆς Ἑλλάδος ἡ ἐγκατάστασις εἰς αὐτὴν ἐνός τοῦλάχιστον ἐκ τῶν ἰδρυθησομένων Κέντρων.

Σημειωτέον ὅτι τὸ θέμα τοῦ τρόπου χρηματοδοτήσεως τοῦ ἐν λόγῳ Ἰνστιτούτου δὲν ἐθίγη εἰσέτι κατὰ τὰς συζητήσεις.

27 Αύγουστου 1962.-

Ζητούλι' μου Ημέ

Ο Έλλην παρά τῷ NATO ἀντιπρόσωπος Πρεσβευτής Μιχαήλ Μελάς ἔλαβεν ἤδη ἐπι-
σήμως τὰς νέας ὁδηγίας τῆς Κυβερνήσεως μέ ἡμερομηνίαν 17 Αὐγ. Ἡ νέα τοποθέ-
τησις εἶναι :

Πρῶτον, ὅτι συμφωνοῦμεν μέ τὰς ἀπόψεις τῶν Η.Π.Α., Βελγίου καί Ὁλλανδίας ὅτι
τό Ἰνστιτούτον δέον νά ἀποτελέσῃ ἐνιαίαν ἐκπαιδευτικὴν μονάδα, ἐδρεύουσαν
καί λειτουργοῦσαν εἰς μίαν καί τὴν αὐτὴν πόλιν, καί

Δεύτερον, ὅτι ὡς ἕδρα τοῦ Ἰνστιτούτου ἡ Κυβέρνησις θεωρεῖ τὰς Ἀθήνας πλεό-
κατάλληλον πόλιν. Λέγουν ἐπίσης ὅτι ἡ Κυβέρνησις προτίθεται νά μοῦ ἀναθέσῃ νά
συναντήσω καί κινήσω τό ἐνδιαφέρον τοῦ Δόκτορος KILLIAN, ὡς καί οἰουδήποτε
ἄλλου προσώπου, κρινομένου σκοπίμου, καί ὅτι θά πάω προσεχῶς καί κατά πρῶτον
εἰς τό Παρίσι, διά νά μιλήσω μέ τόν παρά τῷ NATO ἀντιπρόσωπόν μας, εἰς τόν
ὁποῖον ἔστειλαν ἐπίσης καί τὰ ὄλως προχειρῶς γραμμένα ἐπιχειρήματα τοῦ κατα-
λόγου, πού ἔστειλα καί σέ σένα. Σημείωσεν ὅτι ὁ σημερινός ἀντιπρόσωπος Μιχαήλ
Μελάς γίνεται πρεσβευτής στό Λονδῖνον καί ἀντικαθίσταται ἀπό τόν κ. Παλαμᾶν.

Ἐκεῖνο, πού πρέπει νά γίνῃ τώρα ἐπείγοντως εἶναι νά συντάξωμεν ἐδῶ τόν πλήρη
φάκελλον καί ἤδη κινουῦμαι πρὸς τὰ ἐκεῖ.

Νομίζω ὅτι μπορεῖς ^{ἐπὶ} νά μιλήσῃς ἄνευ ἐπιφυλάξεων εἰς τόν KILLIAN, νά τοῦ πῆς ὅτ
ὁ Βασιλεὺς καί ἡ Κυβέρνησις θέλουν νά τόν καλέσουν εἰς τὴν Ἑλλάδα, διά νά
σχηματίσῃ ὁ ἴδιος ἐπὶ τόπου γνώμην καί νά τόν ρωτήσῃ πότε θά ἔλθῃ εἰς τὴν
Εὐρώπην, γιὰ νά πεταχτῶ καί ἐγώ κάπου νά τόν συναντήσω. Ἐν ἀνάγκῃ θά ἔλθω
καί εἰς τὴν Ἀμερικὴν.

Εἶδα τόν Δῆμον συνοδευόμενον καί ἀπό τόν συμπαθέστατον κύριον Μαλιώτην. Ἐνδι-
φέρεται διά τό θέμα καί τοὺς βοηθεῖ καί ὁ Πρεσβευτής τῆς Κύπρου Νικ. Κρανιδιώ-
της, ὁ ὁποῖος εἶχε περάσει καί εἶχε μείνῃ τελευταίως εἰς τὴν Ἀμερικὴν. Ἐκά-
ναμε μίαν σύσκεψιν καί οἱ τέσσαρες καί εἴχαμε ἓνα μικρὸ ξεκίνημα, θά σέ κρατή-
σω δέ ἐνήμερον ὅταν καί ἔάν τὰ πράγματα πάρουν κάποιαν μορφήν. Περιμένω κάτι
νά γίνῃ, ἀλλά δέν εἶμαι πολὺ αἰσιόδοξος.

Με' ἀγάπην
Μοεμῆς

14 Oct. 62

Αγαπητέ μου Φίλε

OCT 19 1962

Εάν μπορείς να μου δώσεις μερικά βιβλία σχετικά με την ιστορία της Κιλλίκιας, θα ήθελα να τα δω. Ειδικά εκείνα που αναφέρονται στην αρχαία ιστορία της περιοχής. Αν μπορείς να μου δώσεις μερικά βιβλία σχετικά με την ιστορία της Κιλλίκιας, θα ήθελα να τα δω. Ειδικά εκείνα που αναφέρονται στην αρχαία ιστορία της περιοχής.

Από τα βιβλία που μου δώσες, έχω διαβάσει με ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και ενημερωτικά. Θα ήθελα να σου ευχαριστήσω για την προσοχή σου. Αν μπορείς να μου δώσεις μερικά βιβλία σχετικά με την ιστορία της Κιλλίκιας, θα ήθελα να τα δω. Ειδικά εκείνα που αναφέρονται στην αρχαία ιστορία της περιοχής.

Εάν μπορείς να μου δώσεις μερικά βιβλία σχετικά με την ιστορία της Κιλλίκιας, θα ήθελα να τα δω. Ειδικά εκείνα που αναφέρονται στην αρχαία ιστορία της περιοχής. Αν μπορείς να μου δώσεις μερικά βιβλία σχετικά με την ιστορία της Κιλλίκιας, θα ήθελα να τα δω. Ειδικά εκείνα που αναφέρονται στην αρχαία ιστορία της περιοχής.

3 January 1962

Handwritten header or title.

It's all in a hurry; I mean, as a student,
the 'American' is just so; as a student so; I
nevertheless feel pleased; I feel I'm doing it
with you in a sense and as a student you are
just so.

Thyssen's idea is that the 'new' is
as the 'kill' - is a new way - see the new
on. You're in the 'new' and the 'new'.

My impression: I think it's a good idea
that (you're doing it) is the project of the
London. It's a good idea that is the
impression. It's a good idea that is the
best way to proceed and it's just so.

It's Thomas Schelling in Center of Intern. Affairs (Stok-
holm) in Harvard review in English for 4 pages
of his 'Mein' in the 'new' days. It's all Killian
is a new idea that is the 'new' but O. B. B. B.
are looking forward to his work. Keep it up
off you in

Ο πατριός της Σαρπής που αυτό το φωνισμένο νεύρο
ναυδιστικό. Τη φωνή αυτή η ακριβής και η γλυκύτητα
το Ρεπαρ το νεύρο που φέρει τον ερωτικό!

Μηνάει της Νεμυζο Βροβέρη, να η γοητεία της ίδιου αυτής
αυτομάτως αγγίζει. Η δειψία της από τον δρόμο, την, λαοφιλία
της Ηέριμω της της έμπειρα σπουδαία. Έσπερον της έσπερον
αυτή της να δώσει της ηχη η Ούρα. Δεν το είναι ορατό
Κυριακή να είναι για!

Την Τετάρτη από πρωί με 15 φίλους της Αλέξη,
Lech η Saint-Antoy, η γοητεία η ημερήσια η ημερήσια
από τους άλλους, παλιό η ημερήσια η ημερήσια
η ημερήσια ημερήσια. Η ημερήσια η ημερήσια
η ημερήσια, η ημερήσια η ημερήσια η ημερήσια
η ημερήσια η ημερήσια η ημερήσια η ημερήσια

Η ημερήσια η ημερήσια η ημερήσια η ημερήσια
η ημερήσια η ημερήσια η ημερήσια η ημερήσια
η ημερήσια η ημερήσια η ημερήσια η ημερήσια
η ημερήσια η ημερήσια η ημερήσια η ημερήσια
η ημερήσια η ημερήσια η ημερήσια η ημερήσια

Χαριστικός της φωνής η ημερήσια η ημερήσια η ημερήσια
η ημερήσια η ημερήσια η ημερήσια η ημερήσια

Η ημερήσια η ημερήσια η ημερήσια η ημερήσια
η ημερήσια η ημερήσια η ημερήσια η ημερήσια

6 Ιανουαρίου 1963

Αγαπητέ μου Ηγέ

Συλλυπητήριοι είναι αναπόφευκτοι χόροι, με όλη μας
είναι χαλεπώνος συμπόνιας.

Την Παρασκευή είχε πραγματοποιηθεί τα Μαθητικά, ο όμιλος
μεν διαβάζει το βιβλίο οι Συγγενημένοι της Κουρτζιάν.
Τοι είχαν δει με μεγάλη φροντίδα και λίγα βιβλία, το δέλεαρ
ήταν από πολλές αυτές συζητήσεις με τον Κουρτζιάν
Η συνάντηση είχε ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Φέρει από 15 γράμ-
ματά του Στ. Ατμά, φίλου, όσον αφορά στο θέμα της 31ης
από την άλλη μεριά με μια ιστορία από το Γκστάτ Οβέρ.
Ο μόνος λόγος να αναμνησθεί είναι να φέρει ένα λάβρο
12 3/4 Κιλάς 13 Ιανουαρίου

Ο Μίλας εκπαιδευτικός οργάνος είναι επιφορτισμένος με
και την εργασία. Ο Κιλλίαν (με όλη την) είναι στην
μας εκπαιδευτική δουλειά, τον 28 Μαΐου με
επιστολή της ΗΠΑ του 19 ιδίου, ή του 12 Ιουνίου χωρίς
βασική έμφαση. Το Κουρτζιάν του 2010 και δε-
ξίτη, ο ίδιος. Ο Βαλάνης εκπαιδευτικός του Μαΐου. Η προ-
σκή, στην τα με τον Μαΐου. Όπως 3 1/2 με τον Ιούνιο.
Νομίζω ότι οι δύο είναι από τα καλύτερα με τις απαιτήσεις,
με το εκπαιδευτικό και το άλλο της όλης επικοινωνίας και
δίνει με την πρώτη μας όλη την εκπαιδευτική μας εμπειρία

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΤΙΑΕΟΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΗ

Αθήναι, τῆ 24ῃ Φεβρουαρίου 63

Δ/ΤΗΤ : ΚΑΘΗΓ. ΚΙΧ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Φίλε κ. Πέτραρχε,

Σπεύδω, μόλος ἐπιστρέψω ἐκ Παρισίων καί Γενεύης, νά ἐνημερώσω Ἰμῶς, ἐπί τοῦ θέματος ἰδρύσεως τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐπιστημῶν καί Τεχνολογίας τοῦ ΝΑΤΟ, ὅπως καί περί τῶν ἐν Παρισίοις σχετικῶν ἐνεργειῶν μου.

Ἡ Ἑλληνική δῆλωσις ἐπί τοῦ θέματος, συνταχθεῖσα μερῶν τοῦ Ἰπουργείου Ἐξωτερικῶν, διεβιβάσθη ἐγκαίρως εἰς τόν Μόνιμον Ἀντιπρόσωπόν μου παρά τῆ ΝΑΤΟ, Πρέσβυν κ. Σανθόπουλον-Πολαμῶν, ὅστις καί ἔσπευσε νά καταθέσῃ αὐτάν εἰς τόν Ἐπιστημονικόν Σύμβουλον τοῦ ΝΑΤΟ, Πρόεδρον τῆς Ε.Ε. Καθηγητήν κ. ALLIS.

Πρό τῆς ἀναχωρήσεώς μου ἐντεῦθεν, διετηρούσαμεν τήν ἐλπίδα ὅτι τό θέμα τοῦτο θ' ἀνεγράφετο πρός συζήτησιν εἰς τήν Η.Δ. τῆς 14ης-15ης Φεβρουαρίου τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς. Κέ συνεῖχε ὅμως καί ὁ φόβος, ὅτι δυνατόν τοῦτο καί νά μή συνέβαινε, δι' ὃ καί ἐφρόντισα νά εὑρίσκομαι εἰς Παρισίους δύο ἡμέρας πρό τῆς Συνεδριάσεως.

Οἱ φόβοι μου ἐκεῖνοι ἦσαν ὀρθοί, διότι ὅπως μοῦ ἐδελαιολογήθη ἐν Παρισίοις, ὁ Καθηγητής κ. ALLIS, τό θέμα τοῦτο ἐξέφευγε πλέον -κατά τήν γνώμην του- τῆς ἀποκλειστικῆς ἀρμοδιότητος τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀπέβαινε δέ κατόπιν τῆς εὐρείας δημοσιεύσεως τῆς ἐκθέσεως KILLIAN εἰς ὅλας τὰς χώρας τοῦ ΝΑΤΟ γενικώτερον θέμα τῆς Πολιτικῆς ἡγεσίας, τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς, διετηρούσης, τοῦ λοιποῦ μίαν συμβουλευτικῆν μόνον ἀρμοδιότητα.

Ἔστω καί μέ τόν χαρακτήρα αὐτόν -ὁ ὅποιος διατηρεῖ προσαφῶς πολλήν ἀείαν- ἐζήτησα ἀπό τόν Καθηγητήν κ. ALLIS, νά ἀναγράψῃ εἰς τήν Η.Δ. τήν δῆλωσιν τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἵνα διακριβωθοῦν οὕτω

αί αντιπρόσωποι και άκόμοι των μελών της Ε.Ε. επί της προτάσεώς μας.

Όμολογώ ότι έγχειρίσθη πολύ κόπος και μακρά συζητήσεις διά να καταλήξωμεν εις την άκόλουθον λύσιν: Τό θέμα δέν θά άνεγράφετο μέν εις Η.Δ., αλλά κατά την συζήτησιν του κεφαλαίου ANY OTHER BUSINESS θά μου έδίδετο παρά του Προεδρείου ό λόγος ίνα προβή εις την δήλωσιν της Έλληνικής Κυβερνήσεως. Έπειδή όμως τό θέμα τοϋτο, άνεγράφεται συνήθως τελευταίον, όταν δηλ. τά μέλη φέροντα σχεδόν τόν πύλον των, έτοιμάζονται να άποχωρήσουν, έζήτησα και έπέτυχα, να συζητηθῆ τό σημεῖον τοϋτο ειδικώς κατά την πρώτην ήμέραν (14 Σεβρουαριου), ίνα δοθῆ πλήρης χρόνος συζητήσεως. Περιττόν ν' άνασφάρω και πάλιν, πόση προσπάθεια άπητήθη ίνα έπιτευχθῆ ή συμβιβαστική αύτή λύσις.

Ό Καθηγητής κ. ALLIS συμμορφούμενος προς τά άποφασισθέντα, με έκάλεσε πράγματι κατά την κατάλληλον στιγμήν της συσκεύσεως να προβή εις την δήλωσιν μου, ενώ ταυτοχρόνως διενέμετο τό κείμενον μας Άγγλιστί και Γαλλιστί (Ίδε συνημμένα).

Πρίν όμως προβή εις την άνάγνωσιν του, ό Καθηγητής κ. ZEBEL με όργυλον μάλλον ύψος διεμαρτυρήθη διότι τοιοϋτον θέμα φέρεται προς άνακοίνωσιν έξ άπίνης, και έζήτησε όπως πεύση τόσον ή άνάγνωσις, όσον και ή επ' αύτου συζήτησις. Άντετάχθην τότε με προσήναιαν αλλά και σταθερότητα εις τήν πρότασιν ταύτην, υπενθυμίζων άσ' ενός τά έκ του Καταστατικού του ΝΑΤΟ δικαιώματα των Κρατών-μελών, υπογραμμίζων δέ ότι εις θέματα Πολιτισμοϋ του Δυτικού Εόσου, είναι έντελής οφεικόν, ή Έλλάς να έχη προτιοβουλίαν γνώμης και προτεραιότητα διοτυπέσεως προτάσεων. Η σταθερότης εκείνη, αλλά και ό τόνος του Γάλλου αντιπροσώπου έπέφερε άγαθά άποτελέσματα εις τά λοιπά μέλη, τά όποια μας περιέλαβον από της στιγμής εκείνης με έκδηλον συμπύθησαν. Οϋτω άνέγνωσα την δήλωσιν μου, ήτις ως πρώτον άποτέλεσμα είχε την εύθύς άμέσως έπακολουθήσαν δήλωσιν του Βρετανου αντιπροσώπου, ότι ή "πρότασις έξειστηρονικων τινών ηύχλων της Η. Βρετανίας περί μερισμοϋ και ούχ έσυγκεντρώσεως του υπό συζήτησιν "ίνστιτούτου," δέν τυγχάνει της

έπισήμου υποστηρίξεως της Βρετανικής Κυβερνήσεως, ήτις επιθυμώσεται ν' ακούση τας γνώμας καί των λοιπών κρατών-μελών, διά νά διατυπώση τας ίδίαις αύτης απόψεις τελικώς.

Επικολούθησε ακόλουθες δηλώσεις του 'Ιταλού αντιπροσώπου, όστις ανέγνωσε επιστολήν του 'Ιταλού 'Υπουργού 'Εξωτερικών, διά της όποιαις έγνωρίζετο προς την 'Επιτροπήν ότι: Κατά την σύσκεψιν των 23 Πρυτάνεων των 'Ιταλικών Πανεπιστημίων καί Πολυτεχνείων, όπως καί των μελών των 'Ιταλικών 'Εκπαιδευτικών Συμβολίων, ήτις έγινενο κατά την 16 'Ιανουαρίου εις Ρώμην, παρουσία καί του 'Εκπαιδευτικού Συμβούλου του ΝΑΤΟ Καθηγητού κ. ΑΛΛΙΣ, άπεφασίσθη ή παραχώρησις Πανεπιστημιακού CAMPUS της Ρώμης ή του Μιλάνου, διά την εγκατάστασιν του 'Ινστιτούτου "KILLIAN". ως ήτο φυσικόν, ή τριπλή δήλωσις έδημιούργησεν βαθεΐαν έντύπωσιν. 'Επικολούθησε δηλώσις του αντιπροσώπου του Λουξεμβούργου ζητούντος όπως ή χώρα του φιλοξενήση τό 'Ινστιτούτον, σπηριζομένου κυρίως εις λόγους γεωγραφικούς. Κατά την επακολουθήσαν συζήτησιν, ήτις έντεταπίσθη εις τό θέμα έν πρέπει νά γίνει μερισμός ή νά παραμελήνη συγκεντρωμένον εις έν σημείον τό 'Ινστιτούτον KILLIAN, ή Δανία καί 'Ελλάδα έτάχθησαν υπέρ της συγκεντρώσεως, ή Γουρκία υπέρ του μερισμού εις πλέονα 'Ινστιτούτα, ένω ή Αμερική, Γερμανία, Ουαδίας καί Γαλλία έπεφυλάχθησαν νά διατυπώσου γνώμην.

Κατά την συζήτησιν ταύτην, έλαβον την εύκαιρίαν νά μεταφέρω την πρόσφυτον έντύπωσιν μου από τό Συνέδριον ΟΗΕ έν Γενεύη, όπόθεν ήρχομαι; τονίζων ότι ό Δυτικός κόσμος, κινδυνεύει ασφαλώς νά χάση την έπιρροήν του επί των λαών της 'Αφρικης, δι' ό καί επιβάλλεται ή ίδρυσις του 'Ινστιτούτου KILLIAN έν 'Αθήναις, πρωτευούσης χώρας, ήτις διατηρεί άκμαίαις καί αγαθές σχέσεις μέ όλους τους άνωτέρω λαούς υπέρ πῶσαν άλλην χώραν του ΝΑΤΟ. Διεκιστώθη εις μέν άκόμη φοβόν "ούτω, ότι τό έπιχείρημα τουτο είναι μοναχικόν καί έχει ύψίστην βαρύτητα, καί πρέπει ν' άποτελέση την άφστηρίαν των περαιτέρω ενεργειών μας.

'Η επίσημος συζήτησις έτερματίσθη έδώ. 'Η 'Ελλάς έθεσε έπισήμως

τήν υποχρησιότητα της πρότασης των Αθηνών, νομίζω δέ ότι τούτο ήτο όρθη και επιβεβλημένη ενέργεια, έπιβεβαιωθεΐσα τόσο από τήν υποδοχήν ής έτυχε ή πρότασις έν τη Συνεδρεία, αλλά και από τας ιδιαίτέρας μου συνουμιλίας. Επί του σκεΐου τούτου συμφωνεί και ό Πρόεδρος κ. Καλαμύς.

Με άλλων των άνωτέρω συνάγεται: α) ότι ή άποψις της συγκεντρώσεως του Ίνστιτούτου εις μίαν και μόνον χώραν, εκφράσσε χαρακτηριστικώς έδαφος. β) ότι βασικός μας αντίπαλος θα είναι ή Ίταλία, μέ τας γενναίας χειρνομίας της, αλλά και μέ τήν ευρύτητα της διπλωματικής της δραστηριότητος γ) ότι ή Γαλλία, λόγω της προσηύτου άποφάσεώς της ν' αντιδρά είναι κοινή έχθρά των Ίταλων και ήμών, όπως και γενικώς πάσης ιδέας ίδρύσεως Ίνστιτούτου.

Κατά τας μακράς παρασκηνιακάς μου συζητήσεις, διεπίστωσα ότι : Ή τύχη του Ίνστιτούτου KILLIAN, θα έξαρτηθή έν πρώτοις από τά συμπεράσματα ότινα πρόκειται νά συγκεντρώση ό Γάλλος Καθηγητής κ. CASIMIR, όστις κατά έπικρατούσαν σκέψιν παρά τη Ήπιστημονική Έπιτροπή, πρόκειται νά έπισκεφθή όλος τας χώρας του ΝΑΤΟ, και νά διακριθώση τας διαθέσιμιας έκθέτης σούτην επί της χρηματικής ή άλλης συμβολής της διά τό υπό ίδρυσιν Ίνστιτούτον.

Πράγματι, ιδίω δέ μετά τήν πρόσφατον ελιφυλαντικήν στάσιν της Γαλλίας άπέναντι του ΝΑΤΟ, τό θέμα χρηματοδοτήσεως του Ίνστιτούτου τούτου, τίθεται και επί οικονομικής βύσεως έξευρέσεως κέρων, βύσεως ήτις προφανώς θα έπηρεάση ίσχυρως και τας τελικάς αποφάσεις.

Ή έκθεσις CASIMIR, προβλέπεται ν' άνακοινωθή τόσο πρός τήν Γεν. Γραμματεΐαν, όσο και πρός τήν Ήπιστημονικήν Έπιτροπήν, της τελικής άποφάσεως έξεταθησομένης από τό Συμβούλιον των Μονίμων Αντιπροσώπων. Φυσικά, ή συμβουλευτική γνώμη της Ε.Ε. θέλει ληφθή υπ' όψιν, μή ούσα όμως δεσμευτική διά τό Συμβούλιον του ΝΑΤΟ.

Ή σκέψις περί αποστολής και συντάξεως της έκθέσεως υπό του Καθηγητου CASIMIR, τοποθετεί ως είναι φανερόν τήν λήσιν άποφάσεως επί του Ίνστιτούτου KILLIAN εις πολύ μεταγενεσιότερον ήμερομηνίαν, και άπο-

ΤΕΛΕΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΣΙΝ.

Ἡ δυσκολία μεθ' ἧς ἐπετεύχθη ἡ κατά τήν σύνοδον Φεβρουαρίου συζητήσεις ἐπί τοῦ θέματος, ἀποδεικνύει ὅτι ὑπάρχει χαρακτηριστική ἐπιφυλακτικότητα, ἥτις κάθε ἄλλο, παρά ἐμφανίζει τήν ἄσιν τοῦ ζητήματος ὡς ἐπιχειρήμενην. Ἐγκαινιάζεται προσεῖως μακρά περίοδος βολιδοσκοπήσεων, κατὰ τήν ὁποίαν ἀπαιτεῖται σειρά διπλωματικῶν ἐνεργειῶν, ἀλλά καί καλλιέργειας ἐπιρροῶν, αἵτινες εἰς τό μέλλον θά καίξουν σημαίνοντα ρόλον.

Νομίζω, ὅτι ἤδη, καί πρό τῆς ἐπισήμου ἀναθέσεως εἰς τόν Καθηγητήν CASIMIR τῆς ἀποστολῆς του, θά ἦτο ἰδιαιτέρως χρήσιμον νά ἐπραγματοποιεῖτο προσωπική ἐπιστή τῶν Ἀνακτόρων πρός τόν Καθηγητήν KILLIAN.

Ἡ μέλλουσα νά συνέλθῃ κατὰ Ἰούλιον τοῦ 1963 Γενική Συνέλευσις τῆς AGARD ἐν Ἀθήναις, ἀποτελεῖ ἐπίσης ἄλλην λαμπράν εὐκαιρίαν καλλιέργειας κοινῆς γνώμης ὑπέρ ἡμῶν.

Ἦδη ἐπέτυχα παρά τῆς AGARD, ὡπως γενικόν θέμα συζητήσεως κατὰ τήν Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν ἀναγροῦν τό "Ἡμεῖς ὀρίζοντες διὰ τήν ἐκπαίδευσιν τῶν Ἐπιστημόνων Φετικῶν Ἐπιστημῶν" θέμα τό ὁποῖον ἀσφαλῶς θά δώσῃ εἰς τόν ὑπογράφοντα τήν εὐκαιρίαν, νά ἀναπτύξῃ ἀνέτως τά ἐπιχειρήματά μας ἐκεῖνα, ἅτινα θά ὀδηγοῦν εἰς τήν ἀναλογίαν τῆς Ἑλλάδος εἰς χώραν ἐγκαταστάσεως τοῦ Ἰνστιτούτου KILLIAN. Ἡ παρουσία τοῦ Δρ. VON KARMAN, τοῦ Καθηγητοῦ ALLIS καί πλήθους ἄλλων ἐπιστημόνων (ὕπολογίζονται εἰς 600 πρώτου μεγέθους), δέν πρέπει νά μείνῃ ἀνεκμετάλλετος. Κατά τό μέχρι τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ταύτης διάστημα, ὁ Πρέσβυς κ. Παλαμῆς ὅστις πράγματι ἐκδηλώνει ζεθρόν καί φωτισμένον ἀνδιαφέρον ἐπί τοῦ θέματος θά ἔχῃ ἀσφαλῶς τήν εὐκαιρίαν χραιοῖμαν ἐπιστῶν πρός τά πολιτικά κλιμάκια τοῦ ΝΑΤΟ ἐν Παρισίοις.

Τελευτῶν, θά ἐπεθύμουν, κ. Πτέραρχε, νά ἐπανέλθω ἐπί παλαιᾶς μου σκέψεως, τήν ὁποίαν καί ἄλλοτε διετύπωσα.

Διεισθάνομαι, ὅτι θά ἦτο ἐξόχως χρήσιμον, ἐν ἡ Ἑλλάς, ἀνελάμβανε πρωτοβουλίαν ὅπως τμήμα τοῦ ὅλου Ἰνστιτούτου τό ἀναφερόμενον εἰς τήν Ἰόρμωσιν τοῦ Ἰνστιτούτου ἑνωτέρων Σπουδῶν ὡς τοῦτο περιγράφεται ἐν τῇ

έκθέσει ΚΙΣΣΙΑΝ, πραγματοποιηθῆ ἔστω καί ἰδέα δαπάνη ὑπό τῆς Ἑλλάδος.
Τό πραγματικόν αὐτό πρότασιν, εἰς τό ὅπου ἔα ἐκαλοῦντο ὅπως παρα-
μείνουν ἐπί μικρόν ἢ μεγαλύτερον διάστημα, φιλοξενούμενοι τῆς Ἑλληνικῆς
κυβερνήσεως, εἴεναι διακεκριμένοι προσωπικότητες, μέ τόν ἀποκλειστικόν
σκοπόν νά ἐπεξεργασθοῦν εἰς τὰς λεπτομερεῖας του τό ἀκριβές πρόγραμμα
ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ ΝΑΤΟ, νομίζω ὅτι φιλοξενούμενον ἐν
Ἑλλάδι, θά ἐδημιούργει ἰδιαιτέρως φιλικήν ὑπέρ ἡμῶν ἀτμόσφαιραν καί
θά προσέκασε μέγαν τήν ἐπιτυχίαν τῶν ἐπιχειρήσεών μας. Βεβαίως ἡ πρότασις
μου συνεπάγεται δαπάνας. Ἰστέον ὅμως ὅτι αἱ δαπάναι αὗται θά εἶναι ἐξό-
χως ἀποδοτικά, ἀκόμη καί ἐν δέν ἐπιτυγχάνετο ἐν Ἑλλάδι ἡ ἰδρυσις τοῦ
Πανεπιστημίου ΝΑΤΟ. Εἰς τὴν διεκδίκησιν εἰς τὴν ὁποίαν ἀπεδύθημεν, χρει-
ζόμεθα φίλους καί φίλους ἐνθουσιώδεις.

Ἡ ἰδέα αὕτη, περιβάλλομένη, ἐφ' ὅσον θά ἐγένετο ἀποδεκτή, τό
κῆρος συγκεκριμένων προτάσεων, θά ἔδει ν' ἀποτελέσῃ τό κύριον θέμα
συζητήσεως μεταξύ τοῦ καθηγητοῦ κ. ΚΙΣΣΙΑΝ καί τῶν ἐπισήμων ἐκπροσώπων
τῆς κυβερνήσεως, κατὰ τὴν προσεχῆ αὐτοῦ ἑορτήν.

πάντοτε πρόθυμος, διὰ τὴν προαγωγήν τοῦ μεγάλου αὐτοῦ θέματος.

Μέ ἰδιαιτέραν ἐκτίμησιν

ΜΙΥΛΗΝΑ ΑΘ. ΑΝΔΡΕΑΣΙΑΔΗΣ

Τακτικὸς Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Ἐθνικὸς Ἀντιπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος παρὰ τῆ Ἑπιση-
μονικῆ Ἐπιτροπῇ τοῦ Ν.Α.Τ.Ο.

SUGGESTIONS BY G. DOUSMANIS ON THE WORK AT AGHIA PARASKEVI

March 15, 1963

I had the privilege to work at Aghia Paraskevi during the period August 1962 - February 1963. I would like to make the following comments and suggestions for further progress at the Institute of Advanced Study of Physics and the Philosophy of Science and for the Research Center " Democritus" of the A.E.C.

A. One of the most important developments has been the establishment of advanced training for Greek physicists through the graduate courses given at the school. Because of the lack of technical training at the highest level in Greece, I suggest that the courses be extended to cover, in addition to Pure Physics, the areas of Applied Physics, Electrical Engineering and Chemistry. This would provide the country with top rate technical people without whom the Greek industry and economy cannot make much progress. In the immediate future new professors should be obtained, mainly experts in experimental work. Fortunately the Center has a sufficient number of theoreticians for its present needs.

B. The school and center have very good, able and eager students but not enough expert scientists, in comparison to needs, for their guidance. The Laboratory of the A.E.C. should acquire a few scientists able to guide Junior scientists and students through research and applications. Efforts to obtain such scientists so far were not successful. I believe many excellent scientists, Greeks and others, would come, with some time limitations imposed by their obligations elsewhere, but do not know yet about the effort at the Center to come at their own initiative. The only way to bring them would be by invitation from the Royal Foundation or the Prime Minister. Only such an effort by the top authorities in Greece would produce results.

C. The salaries at the Center, in particular the lower ones, should be raised, so that technicians and scientists could apply themselves to work with more enthusiasm and less financial worries.

With many wishes for further progress.

Congratulations for a good beginning.

Respectfully submitted

George C. Dousmanis

RADIO CORPORATION OF AMERICA
RCA LABORATORIES
David Sarneff Research Center
Princeton, N. J.

Confidential

PRESENT STATUS OF KILLIAN REPORT

A resumé of the position of the various countries is as follows:

Belgium

A Governmental decision has not yet been taken. The scientific community seems to be in favour of the proposal, but some resistance in academic circles is expected. Industry would appear to be in favour. Further reflection in Belgium might give some support to the ideas of partial decentralisation. Several ministers are known to be very responsive to the Report so that a favourable decision is almost certain. In any case, the Belgian authorities are keen to start detailed discussions with other countries as soon as possible.

Canada

We lack any detailed information of the Canadian reaction. Our impression is that serious thinking about the proposal has been deferred until it is clear whether the project is going forward. Only then will they make up their minds. We believe it is correct to say that the Canadians are not particularly interested and foresee little benefit for themselves in the International Institute of Science and Technology. However, they would not wish to oppose its establishment. The choice in Canada would seem to be between ~~opposition~~ , and reluctant participation.

Denmark

No formal commitment has yet been made, but we believe that, on balance, the Danes would be agreeable to participate in further negotiations on the project. We know that opposition has been expressed in some circles. Denmark is unique in definitely not wanting the International Institute of Science and Technology to be located within its boundaries.

France

No comment needed! We are finding it rather difficult to ascertain the opinions of the French scientists, but in general we believe that they would not wholeheartedly be in favour.

Germany

No formal position has been declared, but the governmental position seems to have changed from being slightly favourable to being slightly unfavourable. A final decision can be delayed indefinitely because of the necessity to consult the Lander. At the national level, the West German Rectors are known to be favourably disposed, while the Max Planck Gesellschaft and the Forschungsgemeinschaft are hostile. We are told that the Forschungsgemeinschaft has become slightly less opposed to the project during the recent weeks. Our opinion is that the Germans will probably decide against the Killian Report unless they can be persuaded to the contrary.

Greece

The government has proposed that the Institute should be in Athens and has offered to provide a site. It is not entirely clear whether the Greeks would support the Institute so enthusiastically if it were not .../

in Greece- though we suspect they would.

Iceland

We have no reason to believe that the government would be opposed to the project.

Italy

The government is extremely enthusiastic, and seems to have the full support of the scientific community. Several sites have been offered; near Rome, near Milan, and in the province of Varese. The government has specified clearly that Italy would support the International Institute of Science and Technology wherever it were located.

Luxembourg

The government has offered to provide a site for the Institute.

Netherlands

The government has not formally committed itself, but, nevertheless, the Dutch are among the most enthusiastic advocates of the project. We understand that the Royal Academy has been rather impressed by the British proposals on decentralisation, but there would seem to be no doubt that the Netherlands is anxious to carry the project forward.

Norway

The government has not formally pronounced its position, but we think it is in favour of the International Institute of Science and Technology. As with everyone, their scientists have some doubts about the feasibility of the project, but they would not publicly declare these.

Portugal

The government has declared its support for the project.

Turkey

No firm governmental commitment has been made, but there seems to be very strong support for the I.I.S.T. It has been stated that if the Institute is to be decentralised, the Turks would consider it appropriate that a part might be located in Turkey.

United Kingdom

No commitment has yet been made, though the Todd proposals for decentralisation have been discussed, and on several occasions much enthusiasm for some form of action has been declared. Our latest information, however, is that Ministers have decided against even the modest proposals in the Todd Report (contrary to the public declarations of wanting to collaborate with Europe in spite of the Brussels breakdown). We suspect that financial reasons are an important factor in this attitude. We have just heard, much to our regret, that the Council of the Royal Society has decided that it can take no further action on the Killian Report, ostensibly because they feel that a decision is a matter for the government. We also understand that no many individual senior scientists are enthusiastic

about the project. Incidentally, we have been offered the choice of three sites on the outskirts of Edinburgh.

United States

Firmly in favour, but not giving any lead at present.

Overall Position

Ignoring, for the present, the Canadian position, we have:

- (a) Firm support from America.
- (b) Strong support in the smaller European countries - Benelux, Scandinavia (we understand Sweden is interested), Italy, Greece, Turkey and Portugal.
- (c) Reluctance or opposition in the larger European countries - France, Germany and the United Kingdom.

The smaller European countries are becoming impatient, and some initiative in calling together a group - perhaps a plenipotentiary one - to discuss further steps may be expected during the next few months. However, without the support of at least one of the big three countries, the project would start off with a severe handicap. For this reason we are trying very actively to make some headway with the big three.

With France there is no point in trying to alter the position, although we are continuing in our attempts to publicize the report in academic and industrial circles.

The position in the United Kingdom is frankly discouraging, but there are still several possible approaches. One is a purely political approach, and this is still under consideration. A second approach would be to contact industry and foundations to try to solicit support. A final approach would be a public assault on British inertia through journalistic channels, which we could probably organize if needs be. The situation is very delicate, however, since too strong an approach might do more harm than good by antagonizing the authorities. We do not intend to do anything before discussing the situation with Sir John Cockcroft and having his advice.

In Germany, we believe, the situation is negotiable in the sense that no firm conviction, one way or the other, has yet been declared. We are just starting to explore the situation in Bonn, which we shall do in collaboration with Rucker. The Common Market countries (excluding France) can undoubtedly help us in influencing the German authorities, but we wish to explore the situation before mounting any major campaign. We consider that Germany would probably decide in favour of the I.I.S.T. if the United Kingdom did so, but the reverse is not necessarily true.

19-4-65

Αφάνη μου - Ηγία

Μόλις γύρισε από την Τρανία να βγει
 να πάει να βγει να 10 Απριλίου. Το 10. Φθινόπωρο
 έχω στην ούρα, για να Killias στις 3 Μαΐου
 Τον έβγαξε μερικοί από τους έγκαιρα μαζί
 μου όταν έφτιαξε μαζί Merchant να είχα
 διόλου (έλασμα δόξα NATO κτλ.). Ναίστε
 έφυγε από να είναι ούρα με 1/2 στην Ουλίκη
 22 Μαΐου. Η η πρώτη φέρει να είχα
 - δουλειά μου να είχα να είχα με 1/2 -

Βασίλειο - Η 1/2

- a) με 1/2 της Βλαχίας
- b) με 1/2 της πρώτης με 1/2 της πρώτης
- γ) με 1/2 της πρώτης με 1/2 της πρώτης
- δ) με 1/2 της πρώτης με 1/2 της πρώτης
- ε) με 1/2 της πρώτης με 1/2 της πρώτης

- Τηλεφ 15 φρυσ : Αθς. ο Κιλίας Ξυδης γι' φωτιε μ' φουε.
- '6-17-18 Κιλίας χρεβαι ενδοπι' φρυσ' με' Ορροειν. Σει' σε' σι'ο
πρωφ. ολι' 16 (μυρωκ) φουε : εοζαυ γι' σταε υσι'ι.
- Κυρια' 19 φρυσ : Κιλίας. Οε' τα' οει' εο' Αρροειν.

Τ'ις τα' οει' Αρροειν με', ε' εοζαυ' γι' εοζαυ
μυ' Ξυδης τα' οει' Αρροειν οε'.

μυ' Ξυδης
Μοειν

C O N F I D E N T I A L

Conference in the University of Athens under the
Chairmanship of H.E. the Minister of Education Mr. G. Kassimatis

13.5.1963

Dr. ALLIS : The progress of the matter within NATO meets with very serious political obstacles; this is mainly due to France's reaction, but U.K.'s too. The matter should be raised again outside NATO Council, and should be considered by a larger group of all West-European countries and of America. The NATO Council will favour such a move.

Dr. KILLIAN : He proposed four solutions (see Appendix A).

Minister Mr. G. Kassimatis :

He declared that the Greek government will gladly undertake the initiative to raise the matter again. The Academy of Athens was mentioned as being the proper institution to play the main role in the invitation. It was decided, however, that the mechanism and the way with which Greece will handle the matter will be settled later on.

The Conference members agreed, in principle, together with Mr. Kassimatis on the first of the solutions suggested by Dr. Killian.

APPENDIX A 13.5.1963

ways and means proposed by Dr. Killian, which can raise the matter for the establishment of the International Institute of Science and Technology (see Killian Report).

1. The Working Group (Killian Committee) could be invited to meet again, the invitation coming from a single country. The original group might advantageously be enlarged by adding several more European scientists or engineers of recognized prestige representing countries and disciplines not represented on the original Committee. The country calling such a meeting might do so after notifying the North Atlantic Council that it intended to do so unless there were objections.
2. One country could take the initiative in bringing about the cooperation of other NATO countries in bringing about a meeting of official representatives of these countries. Such a meeting should include political officers along with scientists.
3. A group of countries, but not necessarily including all NATO countries, could sponsor the kind of meeting suggested in N°2.
4. A distinguished European scientist or a group of scientists might take the initiative in inviting other scientists from NATO countries plus others. An appropriate scientist to call such a meeting would be DR. H. Casimir from Holland.

In selecting among the above alternatives, time would be saved if the next meeting could be sponsored by a government or by a group of governments with political officers as well as scientists.

If a meeting having such a make - up proves to be impractical then it would still be desirable to proceed with either (1) or (4), in that order of preference.

CONFIDENTIAL

Conversation between Messrs. Killian, Allis and Potamianos

of the 14-5-63

After the conference of the previous day in the University, Dr. Killian and Dr. Allis wished, before their departure, to communicate further opinions of theirs through Mr. Potamianos's good offices.

1. Time would be saved and the necessary decisions, pro or con, reached more positively if the next meeting could be officially sponsored by governments with political officers of these governments attending. A meeting of scientists alone might go over the same ground already covered by the Working Group or might introduce new and controversial concepts which could only extend the discussions without coming any closer to a positive and useful decision upon which action could be based.

2. At such a meeting as suggested in N° 1, governments would send as their delegates political officers who play policy roles in their governments. They might be Ministers of Education, Science advisors, or Ministers of Science, depending upon the organisation of the government sending delegates.

3. At such a meeting of political officers it would be appropriate to invite also the members of the original Working Group.

4. The Conference should last two to four days. It should be convened as soon as possible, end of August beginning of September preferably.

5. The Conference

- a) The different countries should be invited to contribute morally, intellectually and materially.

- b) we must find out if there are any countries which would be prepared to contribute only if the Institute was established in their own territory. These countries must be grouped in a separate category.
- c) If a satisfactory number of countries commit themselves to the proposed institute and if consequently there is a sound political base provided for it then they would be hopeful that various important foundations and industries would be induced to provide financial assistance. They reiterated their conviction that participating governments would have to provide the initial financing.
- d) In the new Working Group which will, obviously, be appointed by the Conference, the Chairman preferably should be a European and not Dr. Killian. (I noted that Greece should be a member of the new Working Group; Dr. Killian and Dr. Allis agreed with me.)
- e) Dr. Killian and Dr. Allis believe that the Conference can be held without financial difficulties. If Greece offers its hospitality, the delegates (or their countries) can pay the travelling expenses of their own delegates, the latter being the larger sum.
- f) They think that efforts should be made for the Conference to have a strong European colour. (I told them that I agree with them, but the U.S.A. and Canada cannot be absent, and they did not dissent.)

6. Dr. Killian and Dr. Allis indicated a willingness to assist us as unofficial advisers on the subject, whenever we need their opinions.

7. Dr. Killian made clear that he was speaking as a private citizen and not for his government. He, of course, would wish to consult his government and be governed by any judgements it might reach. He also made clear that he could not speak for the Working Group which he had chaired.
-

Copy

ORGANISATION DU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD
NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION

LE SECRETAIRE GENERAL ADJOINT
POUR LES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

ASSISTANT SECRETARY GENERAL
FOR SCIENTIFIC AFFAIRES

PLACE DU MARECHAL
DE LATTRE DE TASSIGNY
(Port Dauphine)
PARIS-XVI

ASG/SA(63)348

June 21st, 1963

Dear General Potamianos,

Thank you very much for sending me your notes on our discussions with Mr. Kassimatis and with Dr. Killian. I believe they are completely accurate and cover the subjects we discussed.

Last week Dr. Coleby and I made a three day trip to Germany, and I am very much discouraged by what I have heard. I would conclude from our discussions that Germany is not going to participate. Dr. Coleby is much less discouraged, but in any case it would appear better to be rather more sure before calling a meeting of Government representatives to discuss the matter. One hopeful aspect is that Dr. Casimir is enthusiastic about the project, and would be willing to devote considerable time to getting it started if there appears to be good promise.

I am going to be in Athens for a part of the AGARD meeting, arriving Thursday afternoon, the 11th and probably leaving on Saturday, the 14th, and shall also be seeing Admiral Spanides. If you would like to discuss this subject again I would be very glad to discuss it with you.

I am looking forward to seeing Athens again, although this will be a much more hurried trip than the preceding one.

Sincerely yours,

William P. Allis.

Air Vice Marshal C. Potamianos, DFC.,
Niovis-Diadochou Pavlou
Philothei
Greece.

Office: H. H. Newman, New York, N. Y.
Νέο Βίοσ αρα Βίοσ ημε ημσ ερευνα καί διδασκαλία αθηναίων

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

OFFICE OF
THE CHAIRMAN OF THE CORPORATION

CAMBRIDGE 39, MASSACHUSETTS

June 24, 1963

Air Vice Marshal C. G. Potamianos, D.F.C.
20 Amalias Avenue
Athens 118, Greece

Dear Mr. Potamianos :

I have received and studied the maps and other information you have sent me descriptive of the Syngro's Estate and indicating its approximate area. I judge it to be about 96 hectares.

By way of comparison, the M.I.T. campus in Cambridge totals about 125 acres or 50 hectares and we are very crowded and need more land. If limited in the future to the present site, we must build high buildings. M.I.T. has about 6,300 students and we now house something over 2,000 in dormitories located on the 125 acres. (By building high-rise dormitories we can increase this number substantially and still have reasonable room for classrooms, laboratories, playing fields, etc.) But 50 hectares is too small for comfort.

In the report Proposal for an International Institute of Science and Technology the statement is made that "100 hectares (250 acres) would normally be a minimum, not including land for housing, although other factors might make a smaller site acceptable and desirable. ...To provide...housing facilities would require additional space in the vicinity of the Institute, and also some capital investment for the halls of residence."

Our visit to the estate left me with an excellent impression. Its location in relation to Athens, its splendid view, its elevation, and its large area within Metropolitan Athens all add up to make it an attractive site for an educational institution, especially the privately sponsored institution you spoke about. It would be important to check transportation facilities to and from the site, the availability of schools for children of the faculty, the availability of adequate power and other utilities, but I assume without knowledge that these would be available and adequate. I note that the location is near the Salonica highway and it is a central spot in Attica. Kifisia is also an exceedingly pleasant suburban city.

This site, especially if the Anavryta School could be included, would in my judgment be an admirable location for a university.

Is it practical to locate a new institution near the Democritus Institute? I did not visit the Institute so I am not familiar with its setting. Were it practical to do so I can see advantages, both to the Institute and to a new educational institution, to have them close together.

Certainly the Syngro's Estate, located as it is in a great and growing metropolitan area, and reasonably close to industry and to the facilities of the city (including other educational institutions), has advantages over a site such as the one near Delphi which was once mentioned. As one of our U. S. university heads recently remarked, "scholars tend to swarm together." There is also advantage in having a scholarly community sufficiently large to give it a strong gravitational pull on other first-rate scholars. By adding to the concentration of academic personnel in the Athens area, this effect might be operative.

While the site you showed me seems to be very attractive and practical, I assume that before a final decision were reached advice would be sought from experts in city planning who know the Athens area.

Yours sincerely,

J. R. Killian, Jr.
Chairman

K/a

